

ALTERNATIV SPANING INFÖR JULEN 2017

Jag sätter stort värde på Morlings julbrev där jag till och med hamnade först i mejllistan. Hans har ett gott hjärta och gör en stor insats för hjälpbehövande genom att rota i containrar, ta emot grejor som ingen vill ha, sälja och ge överskottet till "Min Stora Dag" eller till annat alternativ av behovande.

När jag genomläper texten finner jag dessutom en underton gällande frågan om det var bättre förr än idag. I vart fall uppfattar jag att Sverige var en demokrati när jag kom till på 1940-talet och växte upp som barn. Idag är jag inte lika övertygad. Det är jag inte heller ensam om, vad jag förstått. Det som är oroande är att det inte krävs någon formell kompetens för att bli riksdagsman, i vårt allt mer komplexa samhälle. De som är minst usla, eller bäst på att sälja sig, utan att ha något särskilt bra att erbjuda, får bilda regering. Några blir ministrar. Ministrar tillsätter generaldirektörer, gärna så många som möjligt, men ofta lika undermåliga. Partibok är viktigare än kompetens.

Anders Ygeman, tidvis inrikesminister, var bra på att snacka, men saknade arbetsliverfarenhet. Han har aldrig haft ett riktigt jobb. Vad hade Anna Johansson för merit som gjorde henne lämplig som infrastrukturminister? Jo, hon hade en pappa som varit kommunpolitiker, Göran Johansson i Göteborg. Vem sitter som ordförande i Trafikutskottet? Jo hon som blev över. Ni känner väl till Karin Svensson-Smith, ofta med en frisyra som associerar till ett troll. Svensson-Smith var först vänsterkärning men bytte till miljöfjolla. Men emedan Miljöpartiet, ett helt onödigt parti, fick för få mandat 2014 blev det ingen riksdagsplats för Svensson-Smith. Vad skulle man då göra med henne? Jo hon blev ordförande i Trafikutskottet. Många skojare får bli landshövdingar, t.ex. Ingemar Skogö i Västmanland efter att ha fått sparken från Vägverket. Som väl var fick socialdemokraterna dra tillbaka utnämningen av uppkomlingen till lika skojaren Thomas Bodström efter Allra-debattet. Någon ordning får det vara! Men det krävs att tillräckligt många med inflytande höjer rösten. Inte säkert att Alliansen är särskilt mycket bättre. Det är svågerpolitik som gäller. Man tillsätter efter godtycke, inte efter kompetens. Varför är Lena Erixon, med förvaltarbakgrund, generaldirektör på Trafikverket, som är ett företrädesvis tekniskt verk? Trafikverket har med avsikt byggt en bro i Sundsvall som rostar! Hur ansvarsfullt är det? Dess anställda har beställt målning av vita linjer på grusvägar för att sko sig själva. Ni minns väl också TV-programmen om Statens Fastighetsverk och dess brottsliga verksamhet. Allt fusk med våra skattepengar, allt jävelskap vi utsätts för, kan väl knappast vara demokratins mening.

Men värst är väl ändå det svenska rättsväsendet, eller "Rättslöshetsväsendet", som jag brukar benämna det. Det är kanske okänt för den som hittills inte har "skrapat på ytan" eller blivit drabbad. Här finns verkligen en klubb för inbördes beundran. Man kan snurra runt mellan olika poster som advokat, justitieombudsman, justitieråd eller justitiekansler. Det ska bli intressant att se hur det går för Stefan Lindskog, justitieråd i Högsta domstolen, som nu är ifrågasatt för jäv. Han bor fint på Nybrogatan mellan apotek och systembolag, vilka han kanske nu har behov av. Ingen vill dock ta i problemet. Praktiskt taget samtliga i rättsväsendet är ju jäviga, eller kompisar.

Nyss har vi upplevt att en kvinna som blivit utsatt för gruppvåldtäkt förlorat sin prövning i rätten. Hennes historia synes svag. Men polisen har betett sig försumligt. Jag kan dock tycka, utan att känna till detaljer. Att om det är ostridigt att ett gäng varit inblandat och delaktigt. Döm samtliga. Det är inte troligt att det varit fråga om frivillig sex om det pågått under flera timmar i ett trapphus. Det återfanns dessutom sperma från flera av snorungarna. Jag är inte säker på att Massi Fritz alltid har rätt, men hon har en "point" när hon ger uttryck för begreppet rättslöshet.

Tiden läker alla sår brukar man säga, kanske så småningom också en våldtäkt, om kvinnan kommer undan utan bestående fysiska skador. Men hur hade det gått för Kaj Linna, om han endast haft att förlita sig på det svenska Rättslöshetsväsendet? Dömd till livstids fängelse, baserat på domstolarnas godtycke och brist på analys, slapp han äntligen ut efter tretton år. Men det var med hjälp av en grävande journalist på DN, nämligen Stefan Lisinski. Det är tack vare honom, Kalla Fakta och jämförbara aktörer som Rättslöshetsväsendet, en gren av Sveriges diktatur, inte kan härja helt fritt.

Men det finns också ett och annat positivt svenskt att vara en aning stolt över. SAAB i Linköping utvecklade världens första instabila flygplan, JAS 39 Gripen, vilket endast kan flyga med hjälp av tillräckligt snabba datorer. Arbetet inleddes redan under första hälften av 1970-talet. Det var djärvt med tanke på den tidens långsamma och klumpiga datorer. Alla utländska piloter som får provflyga vill ha planet, men politik avgör. Vi kan vara stolta över SCANIAs lastbilar i Södertälje, vilka tack vare Leif Östlings fina ledarskap, visat sig vara de bästa och mest lönsamma i världen. Kartongbruket i Iggesund är världsbäst på presentkartong, som man använder till, typ parfymflaskor. Bruket som invändigt är renare än ett kärnkraftverk, vilket i sin tur är renare än ett sjukhus, har t.ex. fått uppdraget och äran att leverera förpackningarna till iPhone och iPad. Det finns faktisk rätt gott industriella framgångar i Sverige att vara stolt över. Från stort till smått ... Jag ser med nyfikenhet och spänning fram mot de produkter för ytbeläggning som Impact Coatings, i Linköping, utvecklar. T.ex. vill man ersätta guld i kontakter, som finns i exempelvis mobiltelefoner, samt belägga ytor i komponenter för bränsleceller där det ställs särskilt höga krav.

Som svensk är man ju också lite stolt över Alfred Nobel, Dag Hammarskjöld, Ingemar Stenmark, Björn Borg, ABBA, Benny Anderssons Orkester, Carolina Klüft och med senare datum också Zara Larsson, tjejerna som nyss vann lagkappen i sim-EM och nu senast Matts Olsson som manövrerade ut såväl Marcel Hirscher som Henrik Kristoffersen i parallellslalom. Jag kan också tycka att Janne Andersson inger hopp inför herrarnas fotbolls-VM. Åtminstone verkar han ha rätt ledarstil. Bra ledarskap lyfter Sverige.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

